

## Hoop op een goede toekomst

Voorganger: Ds. Jurjen Zeilstra

Lezingen:

1<sup>e</sup> schriftlezing: Genesis 6, 14-16; 7, 6-9 en 9, 8-17

2<sup>e</sup> schriftlezing: Marcus 10, 13-15

Speciale dienst met de Wit Russische kinderen uit de omgeving van Tsjernobyl en hun Hilversumse gastgezinnen uit verschillende Hilversumse kerken

Inleiding

Er is een oeroud verhaal over ondergang en opnieuw beginnen. Te midden van het verhaal over de zondvloed staan Noach en zijn gezin symbool voor de mensheid die het niet opgeeft. Gods stem stelt Noach in staat tot overleven. Er is, ondanks de verwoesting van de vloed, zicht op een goede toekomst. God gaat mee, maar Noach moet zelf aan de slag.

De nucleaire ramp te Tsjernobyl is nu 30 jaar geleden. Ineens was in 1986 voor een groot gebied en voor de mensen en de dieren die daar woonden alles anders. Wij beseffen dat er nog altijd veel problemen zijn in deze regio, zoals besmettingsgevaar, ziekte, werkeloosheid en armoede. En toch: Ook daar verschijnt de regenboog in de wolken als een teken van hoop.

De regenboog verbeeldt de verbondenheid van hemel en aarde, dwars door alles heen, in het oosten net zo goed als in het westen. Tenslotte leven wij en de kinderen die in Hilversum met hun juffen te gast zijn in dezelfde schepping. Wij mogen hopen op een goede toekomst, voor ons allemaal. Het thema vandaag is: Hoop op een goede toekomst.

Gemeente van Christus, Noach en zijn gezin worden door God gered. Maar ze moeten wel aan het werk. In het verhaal van Noach heeft het oude Israël ook ons iets heel belangrijks te vertellen. Wie verder wil met God, moet zelf aan de slag. Ook als een ramp het leven treft, is het niet Gods bedoeling dat je gaat afwachten. Dus het wordt een heel gezaag en getimmer, voordat de redding plaats kan vinden. Maar dan is het wonder dat niet alleen mensen, maar ook dieren worden gered. Eigenlijk wordt het verhaal op die manier symbolisch voor de redding van de schepping zelf. Het is, op deze manier begrepen, een nieuw scheppingsverhaal.

Deze kerk heet 'Regenboogkerk'. Die naam is gekozen omdat we weten dat hier heel verschillende mensen samenkomen: oud en jong, arm en rijk, dik en dun, en ga zo maar door. Al die mensen worden aan elkaar gegeven door God, om elkaar tot zegen te zijn. Dat

heet in de bijbel een verbond. Als mensen een verbond sluiten dan willen zij elkaar helpen. Als God en mensen een verbond sluiten, dan is het niet anders. God wil ons helpen. Maar wij willen God ook helpen. In het verhaal van Noach gaat het dan niet alleen maar over Noach en zijn familie, maar over alle levende wezens die aan hem waren toevertrouwd. Zij allemaal mogen delen in de zegen van God. Zij allemaal hebben grote waarde in de schepping onder de regenboog.

Zo kunnen mensen samen bouwen aan het leven als zij daarvoor open staan. Iedereen kan een steentje bijdragen in het grote Koninkrijk van God, dat is in de taal van de bijbel een wereld waarin vrede en rechtvaardigheid centraal staan. De wetten van dit rijk zijn de wetten van God, geschreven tot welzijn van de mensen. Maar het spreekt helemaal niet vanzelf dat mensen hun best doen voor het bloeien van de tuin van dit koninkrijk. In het verhaal uit Marcus zijn het uitgerekend de leerlingen van Jezus die verhinderen dat het gebeurt. Dat zou je niet verwachten. Je zou toch van de leerlingen van Jezus mogen verwachten dat zij degenen zijn die hebben begrepen waar het om gaat.

Het is een waarschuwing voor iedereen die meent een leerling van Jezus te zijn, maar die in al zijn ijver Jezus bijna belet om de kinderen aan te raken. Maar kinderen hoeven niet te worden als de grote mensen om iets van het Koninkrijk van God te kunnen zien. Het is andersom, volwassenen hebben het nodig te worden als kinderen. Te snel denken zij dat het toch niets gaat worden met dat koninkrijk. Te snel hebben zij de hoop op vrede opgegeven. Veel te snel houden zij op te geloven in gerechtigheid.

Maar Jezus zegent de kinderen. Tegen hen zegt hij: 'Ja. Je mag er zijn. Jij bent een inwoner van het Koninkrijk van God. Jouw zingen kan zijn tot Gods eer. Blijf veel van de toekomst verwachten, want mijn hemelse Vader wil je veel geven. Hoe oud jij ook wordt, koester het kind in je hart. Laat je niet bang maken door wat er in de wereld fout gaat. Durf te blijven geloven dat Gods Koninkrijk komt overal waar mensen ervoor open staan, hun handen uit de mouwen steken en samen gaan doen wat God van ze vraagt.'

Het verhaal van Noach is een boodschap van hoop op een goede toekomst. Wij leven allemaal onder dezelfde regenboog. God wil zijn verbond sluiten, met ons allemaal samen, maar ook met het kleinste kind. Gods

liefde gaat mee, wat er ook gebeurt.  
Amen.

#### Uitzending en zegen

Wanneer jullie van hier gaan naar huis, naar je gastgezin, waar dan ook heen, weet het gezegende mensen te zijn, jong en oud. Gods liefde is niet aan plaats of tijd gebonden. God gaat met mensen mee.

Gods nabijheid is herkenbaar in ieder goed moment, in iedere liefdevolle daad. Maar God wil ook de krachtbron zijn voor ieder die het moeilijk heeft, omwille van een goede toekomst.

De genade van onze Heer Jezus Christus,  
de liefde van God,  
de gemeenschap van de Heilige Geest,  
met jullie allen.



Dit werk valt onder een Creative Commons “Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal” licentie.

