

15 maart 2020, zondag Oculi

Regenboogkerk Hilversum

Derde zondag van de Veertigdagentijd
de kruiswoorden



“Vrouw, zie uw zoon”

Orgelspel (*nu worden we samen stil*)

Welkom en mededelingen

- Voorbereiding -

Inleidende muziek

Groet en bemoediging

Vgr. De Heer is met u!

Allen: Ook met u is de Heer!

Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: die niet loslaat wat zijn hand begon.

Drempelgebed

Zingen: Mijn ogen zijn gevestigd, Lied 25a: 1 en 2

Gebed voor de nood van de wereld

Vgr. 'Zo bidden wij samen'

Allen: Lied 25b *refrein:*

'Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen naar U.'

Zingen: Mijn ziel maakt groot de Heer, Lied 157a: 1, 2, 3 en 4

- Dienst van de Heilige Schrift -

Gebed

Inleiding op de dienst

Projectkoor: Breath of Heaven (Mary's song), tekst en muziek Amy Grant en Chris Eaton

I have traveled many moonless nights,
Cold and weary with a babe inside,
And I wonder what I've done.
Holy father you have come,
And chosen me now to carry your son.

I am waiting in a silent prayer.
I am frightened by the load I bear.
In a world as cold as stone,
Must I walk this path alone?
Be with me now. Be with me now.

Breath of heaven, Hold me together,
Be forever near me, Breath of heaven.
Breath of heaven, Lighten my darkness,
Pour over me your holiness,
For you are holy. Breath of heaven.

Do you wonder as you watch my face,
If a wiser one should have had my place,
But I offer all I am For the mercy of your plan.
Help me be strong.
Help me be.
Help me.

Breath of heaven, Hold me together,
Be forever near me, Breath of heaven.
Breath of heaven, Lighten my darkness,
Pour over me your holiness, For you are holy.

Breath of heaven, Hold me together,
Be forever near me, Breath of heaven.
Breath of heaven, Lighten my darkness,
Pour over me your holiness, For you are holy.
Breath of heaven. Breath of heaven. Breath of heaven.

Gesprek met de kinderen

Zingen: Zeven woorden van het kruis

① ② ③

8. Ze - ven woor - den van het kruis:
Je - zus heeft ze ons ge - ge - ven
om er ver - der mee te le - ven,
Hem ach - ter - na.

*tekst: Heleen Weimar
muziek: Arjan van Baest*

3. Zeven woorden van het kruis:
Jezus zei tot wie achterbleven:
'Zie je moeder, zie je zoon!
Zorg voor elkaar'.

Lezing: Johannes 2: 1-11

Zingen: Is zijn ure nu gekomen, Lied 584, in wisselzang:
koor 1, allen 2, mannen 3, allen 4, vrouwen 5, koor 6 en 7 en allen 8.

Lezing: Johannes 19: 25-27

Zingen: 'And the mother did weep', uit Stabat Mater van Karl Jenkins

And the mother did weep, she did weep, and she did weep.

Vehaeym bachetah (Hebreeuws)

Lacrimavit Mater (Latijn)

Warkath hahi imma (Aramees)

Kai eklausen he meter (Grieks)

Uitleg en verkondiging

Muziek

Zingen: Lied 740

koor: 1

allen: 2, 3, 4, 5

- Dienst van gebeden en gaven -

Dankgebed en voorbeden

Vgr. Heer onze God, hoor ons gebed.

Allen: Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.

Stil gebed

Onze Vader

Collecten

Zingen: Alles wat over ons geschreven is, Lied 536: 1 - 4

Wegzending en zegen

Allen: Amen

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Afbeelding: De Kruisafneming,
van de Vlaamse kunstschilder Rogier van der Weyden (15^e eeuw).

Voorganger: ds. Aster Abrahamsen
Ouderling: Evelien Bouwmeester
Diaken: Arja Haak
Organist: Ies Nijman
Medewerking: Projectkoor uit de Bethlehemkerk o.l.v. Marlene Erdmann
Kinderoppas: Olga Trier
Kinderdienst: Cathelijne Coumou
Collecten: 1. KiA - Werelddiaconaat
2. Plaatselijke kerk
Koffieschenken: Corien en Bras van Buren,
Tjitske Kerkstra en Liesbeth Wouters
Ontvangst: Leden uit sectie 2



REGENBOOGKERK HILVERSUM,
Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum.
Telefoon 035 624 50 47
www.regenboogkerkhilversum.nl