

**Zondag 18 juli 2021**

**Regenboogkerk, Hilversum**



*Leven in het licht van Christus*

**Orgelspel**

**Welkom en mededelingen**

**- Voorbereiding -**

**Stil gebed**

**Bemoediging**

Vgr.            Onze hulp is in de naam van de Heer  
Gem.            die hemel en aarde gemaakt heeft  
Vgr.            die trouw houdt tot in eeuwigheid  
Gem.            die niet loslaat wat zijn hand begon.

**Zingen**        Groot is Uw trouw o Heer, Lied 885  
                  vers 1: cantorij, refrein allen,  
                  vers 2: allen

**Inleiding**

**Gebed voor de nood van de wereld**

afgesloten met:

Vgr.            Heer, ontferm U!  
Allen:         Christus, ontferm U!

**Glorialied:**    Ere zij aan God, de Vader, Gezang 705: 1, 2 en 3 (*staand*)  
                  vers 1 en 3: allen  
                  vers 2: cantorij

## - De heilige Schrift -

**Gebed**

**Kindermoment**

**Het licht van het woord**

**Eerste lezing:** Psalm 4

**Lied:** U geeft een toekomst vol van Hoop (begeleiding gitaar & solozang)  
(Dit lied is geschreven door de band Sela.)

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

**Epistellezing:** 1 Johannes 1: 5-2: 2

**Zingen** Gij hebt uw woord gegeven, Lied 345  
vers 1: allen  
vers 2: cantorij  
vers 3: allen

**Evangelielezing:** Johannes 3: 19-21

**Zingen**      Wek mijn zachtheid weer, Gezang 925 (begeleiding gitaar & zang)

### **Uitleg en verkondiging**

**Luisterlied:**    Licht dat vol van zegen is (begeleiding gitaar & solozang)  
*De tekst is gebaseerd op gezang 669, de muzikale uitvoering is van de band  
Mensenkinderen die teksten van oude liederen op nieuwe muziek heeft gezet.*

Kom o Geest des Heren kom  
uit het hemels heiligdom,  
waar Gij staat voor Gods gezicht.  
kom wees in de harten licht.

Kom o Trooster, Heil'ge Geest,  
zachtheid die de ziel geneest,  
kom verkwikking zoet en mild.  
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,  
schijn in onze duisternis,  
neem de harten voor U in.  
Geef ons vreugd die niet vergaat.

Was wat vuil is en onrein,  
overstroom ons dor domein,  
maak weer zacht wat is verstart,  
koester het verkilde hart.

Heel de ziel die is gewond,  
leid wie zelf de weg niet vond.  
Sta ons met uw liefde bij,  
dat ons einde zalig zij.

Licht dat vol van zegen is,  
schijn in onze duisternis,  
neem de harten voor U in.  
Geef ons vreugd die niet vergaat.

### **- Gebeden en gaven -**

**Dankgebed en voorbeden**

**Stil gebed**

**Onze Vader**

**Collecten**

**Slotlied:** Nu wij uiteengaan, Lied 423

**Wegzending en zegen**

**Orgelspel**

Iedereen gaat zitten tijdens het orgelspel.

Na het orgelspel kunt u op aanwijzing van de coördinatoren het kerkgebouw verlaten.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

**Voorganger:** ds. Kaj ten Voorde

De collecten kunt u ook voldoen via [Regenboogcollectes](#).

Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.



**REGENBOOGKERK HILVERSUM,**  
Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum  
Telefoon 035 - 624 50 47  
[www.regenboogkerkhilversum.nl](http://www.regenboogkerkhilversum.nl)