

Zondag Gaudete, derde advent 12 december 2021

Regenboogkerk, Hilversum



Wie is de belangrijkste?

Orgelspel

Welkom en mededelingen

- Voorbereiding -

Adventskaarsen worden aangestoken

Advent is kijken naar wat komt,
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in.
Die moet je vérder lopen.

Zingen: Kijk eens aan, Met andere woorden 20:3

tekst: Hanna Lam

muziek: Barbara Zwaal

3. Kijk eens aan, kijk eens aan,
 steek het der-de kaars-je aan,
 want wij wach-ten en wij dro-men
 dat het kerst-feest weer zal ko-men.
 Sa-men bid-den wij tot God
 of de we - reld lich - ter wordt.

We gaan staan

Stil gebed

Bemoediging

Vgr. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

Allen: die was, die is, die komt.

Vgr. Verblijdt u in de Heer!

Nog eens: verblijdt u!

Allen: De Heer is nabij!

Zingen: Kom tot ons, de wereld wacht, Lied 433

cantorij: 1 en 3, allen: 2 en 5

We gaan zitten

Inleiding

Over inspiratie

Kyriegebed: Licht in onze ogen, Lied 463

cantorij: de oneven verzen; allen: de even verzen

- De heilige Schrift -

Gebed

Met de kinderen

Het licht van het woord

Eerste lezing, gezongen: Psalm 113, uit: Voor de kinderen van Korach I

solo: Halleloe-Jah!
cantorij: Halleloe-Jah, laat ons zingen,
alle knechten van de HEER!
Klinken moeten zegeningen
op de Naam, die alle dingen
overkoepelt met zijn eer.

allen:



Refrein 1 On - ver - ge - lij - ke - lijk is de HEER:
on - ze God, die in on - ge - me - ten
peil - lo - ze hoog - heid is ge - ze - ten.
Al wie Hem dient, zingt Zijn eer.

cantorij: Van nu aan, in alle tijden,
zij geprezen Gods gezag.
Laat zin naam naar alle zijden
klinken in de wereld wijde,
door de zon verlichte dag.

allen: *refrein 1*

cantorij: Boven volkeren der aarde
rijst omhoog zijn majesteit.
Hij, de ongeëvenaarde,
die zich stralend openbaarde,
stijgt boven de hemel uit.

allen: *refrein 1*

cantorij: Hooggezeten, nederziende
in de hemel, op de aarde,
tot in diepten van ellende,
onze God, Hij openbaarde
zich zijn arme, zijn beminde.

allen:



Refrein 2 On - ver - ge - lij - ke - lijk is de HEER:
on - ze God, die in me - de - do - gen
neer is ge - daald om te ver - ho - gen.
Al wie Hem dient, zingt Zijn eer.

cantorij: Wie in stof is neergebogen
aan de zelfkant van het leven,
wil God glorieus verhogen.
Hem wordt waardigheid gegeven
bij zijn volk, in aller ogen.

allen: *refrein 2*

cantorij: Wie onvruchtbaar en terzijde
leven moet, wordt niet vergeten.
Haar wil God een plaats bereiden:
Israels moeder mag zij heten.
Zonen zullen haar verblijden.

Allen: *refrein 2*

solo: Hallelloe-Jah!

Brieflezing: Filippenzen 4: 4-7

Evangelielezing: Marcus 9: 33-37

Zingen: De eersten zijn de laatsten, Lied 991: 1-3 en 6-7
allen: 1, 3 en 7; cantorij: 2 en 6

Overweging

Muziek

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

- Dienst van de Tafel -

Over de collecten

Brood en wijn rondgedeeld

Nodiging

Lofzegging

Sanctus en Benedictus: Heilig, heilig, heilig, Lied 406b

Inzettingswoorden

Onze Vader

Vredegroet

De gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed: Verzadigd de honger, Lied 424

Slotlied: Zal er ooit een dag van vrede, Lied 462
allen: 1, 5 en 6; cantorij: 2

Wegzending en zegen

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Afbeelding: 'Beeldengroep' door Irene van der Kooij

Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Hans Mol
Vorbereiding: Mimi Dekker
Organist: Ies Nijman
Medewerking: de cantorij onder leiding van Arno Rog
Kinderdienst: Kees Koopmans
Collecten: 1. KiA - binnenlands diaconaat
2. Plaatselijke kerk
3. Maaltijdcollecte
Ontvangst en coördinatie: Leden van sectie 5

Bij de collecten:

1. KiA, binnenlands diaconaat

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.

Zij maakten in hun jonge leven al veel te veel mee. In de gezinshuizen van Jeugdorp De Glind vinden deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving. U kunt het werk van De Glind steunen met een gift op NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van 'KiA, binnenlands diaconaat'

2. Plaatselijke kerk

Uw bijdrage kunt u overmaken naar

NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van 'Plaatselijke kerk'

3. Maaltijdcollecte

De maaltijdcollectes dit jaar zijn bestemd voor stichting Laleaua, een kleinschalige christelijke organisatie die kansarme Roma-kinderen in Roemenië ondersteunt in hun ontwikkeling. De stichting biedt gratis onderwijsprogramma's aan en geeft directe hulp via maatschappelijk werk in de gezinnen van Roma-kinderen. Er zijn warme banden met de Pgh dankzij een aantal gemeenteleden uit de Diependaalse kerk en Vitamine G.

Uw bijdrage maakt u over naar NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van 'Laleaua'.

De collecten kunt u ook voldoen via [Regenboogcollectes](https://www.regenboogcollectes.nl).
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.



Coronaregels

- Heeft u corona-gerelateerde klachten, kom dan niet naar de kerk.
- We houden 1,5 meter afstand van elkaar en in de kerkzaal houden we steeds twee stoelen vrij tussen kerkbezoekers, tenzij men samen één huishouden vormt. De coördinator wijst u uw zitplaats. Ook bij het verlaten van uw zitplaats volgt u de aanwijzingen van de coördinatoren.
- Bij verplaatsen draagt u een mondkapje. Op uw zitplaats kan dit af.
- We zingen op ingetogen wijze, dus niet uit volle borst.
- Na de dienst drinken we geen koffie in de kerk.
- Bij een volle kerkzaal kunnen kerkbezoekers in de bovenzaal de dienst via de beamer meebeleven. Wordt u twee zondagen achtereenvolgend naar de bovenzaal gewezen, geef dat dan aan, dan wordt er voor u een plaats in de kerkzaal geregeld.

Vanaf zondag zal de kaart bij de bloemengroet in de consistoriekamer met een hartelijke groet namens de gemeenteleden worden ondertekend door predikant en ambtsdragers. Dit omdat het ondertekenen door gemeenteleden en daarmee het van hand tot hand gaan van kaart en pen, een risico vormt het virus aan elkaar over te dragen.

Misschien goed om ook nog eens het protocol 'coronapreventie' door te lezen, zodat u op de hoogte bent van alle regels die in het gehele kerkgebouw gelden.



REGENBOOGKERK HILVERSUM,
Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum
Telefoon 035 - 624 50 47
www.regenboogkerkhilversum.nl