

zondag 5 december 2021, tweede advent

Regenboogkerk, Hilversum



Een roepende in de woestijn

Orgelspel

Welkom en mededelingen

- Voorbereiding -

Stil gebed

Bemoediging

Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer

Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft

Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gem. die niet loslaat wat zijn hand begon.

Drempelgebed

Zingen: Mijn ogen zijn gevestigd, Lied 25a

Inleiding bij het thema: Advent is niet zomaar een tijd van verwachting. Het is ook een tijd van verstillig. En die stilte brengt je in de woestijn. Dat is niet de makkelijkste plek op aarde. De woestijn verbindt ons met allen in deze wereld die roepen om bevrijding. Het is in de woestijn dat de Eeuwige spreekt en waar de roep om verandering wordt gehoord. Oude woorden klinken daar weer: maak uw paden recht, baan een weg in de woestijn. En in die woorden daagt een visioen: Zijn koninkrijk komt.

Advent: de tweede kaars

Adventslied



2. Kijk eens aan, kijk eens aan,
Steek het twee-de kaars-je aan,
want wij wach-ten en wij dro-men
dat het kerst-feest weer zal ko-men.
Sa-men bid-den wij tot God
of de we-reld lich-ter wordt.

Gebed voor de nood van de wereld afsluiten met:

Vrg. Heer ontferm U
Allen: Christus ontferm U

- De heilige Schrift -

Gebed

Kindermoment

Het licht van het woord

Gebed

Vgr. De Heer zal bij u zijn
Allen: De Heer zal u bewaren

Eerste lezing: Maleachi 3: 1-4

Zingen: Nu daagt het in het oosten, Lied 444: 1, 2 en 5

Evangelielezing: Lucas 3: 1-6

Zingen: Kwam van Godswege, Lied 456b: 1 en 2

Uitleg en verkondiging

Muziek

Zingen: Zal er ooit een dag van vrede, Lied 462: 1, 2 en 6

- Gebeden en gaven -

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecten

Slotlied: Verwacht de komst des Heren, Lied 439: 1, 2 en 3

Wegzending en zegen

Orgelspel

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Na de dienst is er geen koffiedrinken.

U kunt op aanwijzing van de coördinator de kerkzaal verlaten.

- Aansluitend aan deze dienst is er het muziekpodium 'Muziek onder de Regenboog'. Het publiek voor het muziekpodium blijft na de dienst zitten. Wanneer de overige kerkbezoekers de kerkzaal verlaten hebben, wordt er voor het podiumpubliek koffie en thee rondgebracht dat op de zitplaats gedronken wordt.
- Gaat u lopen voor toiletbezoek, zet dan uw mondkapje op.
- Zolang het coronavirus rondwaart, wordt de kaart voor de bloemengroet in de consistoriekamer door de voorganger en ambtsdragers namens de gemeenteleden getekend is. Het is dus niet de bedoeling dat iedereen de kaart tekent. Dit, vanwege het risico dat er is, dat wanneer kaart en pen van hand tot hand gaan, het virus daarmee wordt overgedragen.

Voorganger:	pastor Wim Vlooswijk
Ouderling:	Hennie Bikker
Diaken:	Michael de Jong
Organist:	Ies Nijman
Kinderdienst:	Wenda Bergsma
Collecten:	1. Thermometeractie Schuldhulpmaatje 2. Plaatselijke kerk
Ontvangst en coördinatie:	leden van sectie 4

Bij de collecten

1. Thermometeractie, Stichting Schuldhulpmaatje

Vandaag op 5 december wordt de thermometeractie t.b.v. deze stichting afgesloten. Schuldhulpmaatje is ontstaan vanuit Kerk in Actie en andere kerkelijke organisaties in Nederland en is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden. Hulp gaat via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen de weg naar een schuldenvrij leven in te slaan. Ook in Hilversum zijn zij actief. Dit project wordt door de diakenen van de PgH van harte ondersteund door middel van deze thermometeractie. Helpt u mee? Uw gift kunt u overmaken op NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van 'Schuldhulpmaatje'.

2. Plaatselijke kerk

Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van 'Plaatselijke kerk'.

U kunt voor het overmaken van uw giften ook gebruik maken van de bijgaande QR-code.



REGENBOOGKERK HILVERSUM,
Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum
Telefoon 035 - 624 50 47
www.regenboogkerkhilversum.nl