

**Zondag 13 februari 2022**

**Regenboogkerk, Hilversum**



*“Ik ben de opstanding en het leven”*

**Welkom en mededelingen**

**- Voorbereiding -**

**Orgelspel**

**Stil gebed**

**Bemoediging**

Vgr.           Onze hulp is in de naam van de Heer  
Gem.           die hemel en aarde gemaakt heeft  
Vgr.           die trouw houdt tot in eeuwigheid  
Gem.           die niet loslaat wat zijn hand begon.

**Drempelgebed**

**Zingen**           Wij dragen onze gaven, het werk van onze hand, Lied 365: 1, 2, 6 en 7

**Inleiding**        Gezongen door enkele zangers:  
                      “*I am the resurrection*” Th. Morley (ca. 1557-1602)

*I am the resurrection and the life, saith the Lord:  
he that believeth in me,  
yea, though he were dead,  
yet shall he live.  
And whosoever liveth and believeth in me  
shall never die.*

I know that my redeemer liveth,  
and that he shall stand at the latter day upon the earth.  
And though after my skin, worms destroy this body,  
Yet in my flesh shall I see God:  
whom I shall see for myself  
and mine eyes shall behold,  
and not another.

We brought nothing into this world,  
and it is certain we can carry nothing out.  
The Lord gave and the Lord hath taken away.  
blessed be the name of the Lord.

### **Gebed voor de nood van de wereld**

afgesloten met Heer, ontferm U, Lied 299f (Kyrie en Gloriahymne)

## **- De heilige Schrift -**

**Gebed**

**Kindermoment**

**Het licht van het woord**

**Lezing** 1 Kronieken 29: 10 - 18

**Lied door zangers:** Aller Augen warten auf dich, Herre, Lied 145a

**Evangelielezing** Johannes 11: 17-27

**Zingen** Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, Lied 948  
vers 1 zangers, 2 en 3 allen

**Uitleg en verkondiging**

Tijdens de overdenking klinkt het koraal 'Wir glauben all' an einen Gott' (J.S. Bach)

**Muziek** Orgelkoraal 'Wir glauben all an einen Gott' (J.S. Bach)

**Zingen** Waar God de Heer zijn schreden zet, Lied 723

## **- Gebeden en gaven -**

**Dankgebed en voorbeden**

**Stil gebed**

**Onze Vader**

**Collecte toelichting**

**Slotlied** Zolang wij ademhalen scheidt Gij in ons de kracht, Lied 657  
vers 1, 3 en 4 allen, 2 zangers

### **Wegzending en zegen**

### **Orgelspel**

*Tijdens het orgelspel kunt u op aanwijzing van de coördinatoren het kerkgebouw verlaten.*

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Afbeelding: Lazarus' opwekking door Vincent van Gogh  
Voorganger: Christiaan Boers  
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Renze Sleeking  
Organist: Ies Nijman  
Ontvangst: Leden van sectie 9

De collecten kunt u ook voldoen via [Regenboogcollectes](#).  
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast  
gebruikt worden.



**REGENBOOGKERK HILVERSUM,**  
Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum  
Telefoon 035 - 624 50 47  
[www.regenboogkerkhilversum.nl](http://www.regenboogkerkhilversum.nl)