

zondag 19 juni 2022, overstapdienst

Regenboogkerk, Hilversum



Storm!

Welkom en mededelingen

- Voorbereiding -

Stil gebed

Bemoediging

Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem. die niet loslaat wat zijn hand begon.

Zingen: Neem de plaats, de ruimte en de tijd, Iona 1-44

1. Neem de plaats, de ruimte en de tijd, ieder
hier in - cluis, maak de plek waar
wij nu zijn, tot uw ei - gen thuis.

2. Neem de tijd en noem me bij de naam.
Neem de tijd, maak heel
wie ik ben en wat ik was,
wat mijn ziel verdeelt.
3. Neem de zwaarte van mijn hart,
neem mijn diepe spijt,
raak met uw vergeving aan
wat ik mij verwijt.

4. Neem het kleine kind in mij
dat de groei niet waagt.
Laat uw Zoon mijn baken zijn,
help me recht te staan.
5. Neem mijn gaven, mijn talent,
neem wat zich ontplooit.
Neem mijn leven, maak het groot,
dat ik word en ben.

Inleiding

Gebed om ontferming

acclamatie: Kyrie eleison, Lied 301d

Glorialied: Adem om van U te zingen, Psalm voor nu 145, door RPM

God, ik adem om van U te zingen.
Alle dagen zing ik dank op dank.
Groter bent U dan in duizend levens
een mens bevatten kan.
Wat U doet gaat elke taal te boven,
maar erover zwijgen wil ik niet.
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen,
uw goedheid met dit lied.
Hij vergeeft, Hij vergeeft,
veegt weg wat wij verkeerd doen.
In zijn liefde blijft Hij dichtbij,
dicht bij al zijn mensen,
dicht bij alles wat Hij leven gaf.
Al wat adem kreeg en levenskrachten
dankt U dat het U als koning kent.
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent.
En als iemand valt of door het leven
krom gebogen wordt, dan helpt de HEER.
Alle mensen die Hem kennen, weten:
God is er altijd weer, steeds weer.
Wat Hij doet, wat Hij doet,
toont ons zijn grote liefde.
Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn,
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je.
Pak zijn hand, dan val je niet.
Van zijn liefde zal ik blijven zingen,
alle dagen zing ik Hem mijn dank.
God, ik adem om van U te zingen,
ik zing mijn leven lang.

- De bijbel open -

Gebed

Het licht van het woord

Lezen uit het eerste testament: Genesis 1: 1-13
uit: *Om te beginnen, Bijbel voor jonge kinderen*

Zingen: In het begin lag de aarde verloren, Lied 162: 1-3 en 6

Lezen uit het nieuwe testament: Matteüs 8: 18-27

Muziek: Stuck in a Moment You Can't Get Out Of, U2

I'm not afraid of anything in this world
There's nothing you can throw at me that I haven't already heard
I'm just trying to find a decent melody
A song that I can sing in my own company
I never thought you were a fool, but darling, look at you
You gotta stand up straight, carry your own weight
These tears are going nowhere baby

You've got to get yourself together (*refrein*)
You've got stuck in a moment and now you can't get out of it
Don't say that later will be better
Now you're stuck in a moment and you can't get out of it

I will not forsake the colors that you bring
The nights you filled with fireworks they left you with nothing
I am still enchanted by the light you brought to me
I listen through your ears, through your eyes I can see
You are such a fool to worry like you do.
I know it's tough and you can never get enough
Of what you don't really need now

refrein: You've got to get yourself together...

I was unconscious, half asleep
The water is warm 'til you discover how deep
I wasn't jumping, for me it was a fall
It's a long way down, to nothing at all

refrein: You've got to get yourself together...

And if the night runs over and if the day won't last
And if your way should falter along the stony paths
It's just a moment
This time will pass

*Ik ben niet bang, voor niets in deze wereld
Je kan van alles naar me toegoien
Ik heb het allemaal al gehoord.
Ik probeer alleen om een goeie melodie te vinden
Een lied dat ik kan zingen in gezelschap van mezelf
Ik had nooit gedacht dat jij zo dom zou zijn
Maar schatje, kijk naar jezelf.
Sta rechtop, draag je eigen gewicht
Met deze tranen bereik je niets
Je moet jezelf bij elkaar rapen*

*Je zit vast in een moment en nu kun je er niet uit komen
Zeg niet dat het later beter zal zijn
Nu zit je vast in een moment en kun je er niet uit komen*

*Ik zal de kleuren die jij brengt niet verzaken
Maar de nachten die je met vuurwerk vulde
Lieten je met lege handen achter.
Ik ben nog steeds verrukt door het licht dat jij me bracht
Ik luister nog steeds door jouw oren
En door jouw ogen kan ik zien
En jij bent zo dom je zulke zorgen te maken
Ik weet dat het moeilijk is en je hebt nooit genoeg
Van wat je nu niet echt nodig hebt*

Je moet jezelf bij elkaar rapen...

*Ik was buiten bewustzijn, half in slaap
Het water was warm tot ik merkte hoe diep het is
Ik sprong niet, voor mij was het een val
Het is een lange weg naar beneden naar helemaal niets*

Je moet jezelf bij elkaar rapen...

*En als de nacht voorbij gaat en de dag niet duurt
En als ons pad blijft steken naast de stenige doorgang
Het is maar een moment
Deze tijd zal voorbij gaan*

Overweging

Muziek: Worry no more, Amos Lee

Even if it don't come true
Dreaming is what dreamers do
Evan's keys on green to blue
Are never gray Even if it all goes bust
Your pretty pearls all fade to rust
Angel wings to angel dust
Every day
Worry no more, oh, worry no more
There's an open door for you
When you're walking through the clouds
Bottles break in angry crowds
Lion tamers can't be found
Anywhere
I'm listening to the sounds of miles
Spanish sketches, playground smiles
Crowded streets and empty vials
For all to share
Worry no more, oh, worry no more
There's an open door for you
Keep climbing, keep climbing...

*Ook al komt het niet uit
Dromen is wat dromers doen
Drumsleutels van blauw tot groen
Zijn nooit grijs Ook al gaat alles
Verroesten je mooie parels \stuk
Vergaan engelenvleugels tot stof
Ieder dag
Maak je geen zorgen meer
Er staat een deur voor je open
Als je door de wolken loopt
Flessen in boze menigten breken
Leeuwentemmers niet te vinden
Nergens \zijn
Dan luister ik naar geluiden ver weg
Spaanse schetsen, speeltuin gelach
Stampvolle straten, lege flacons
om met elkaar te delen.
Maak je geen zorgen meer
Er staat een deur voor je open
Blijf klimmen*

- De overstap -

Afscheid van de kinderdienst

De sprong

Zingen: Vrede wens ik je toe, Iona 2-31 (canon)

Vre - de wens ik je toe. Lief - de wens ik je toe.
Mo - ge God je be - hoe - den, leef met zijn lief - de. Vre - de wens ik je toe.
Ze - gen wens ik je toe. Aan - dacht wens ik je toe.
Dat er men - sen zijn met wie je kunt de - len, Ze - gen wens ik je toe.

- Gebeden en gaven -

Regenbooggebed

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecten

Slotlied: De vrede die van God uitgaat, Het liefste lied van overzee I - 17: 1-3 en 6

Sytze de Vries (1945) Ierse melodie
ST COLUMBA

1. De vre - de die van God uit - gaat,
die Hij al - leen kan schen - ken.
is gro - ter dan het groot - ste goed,
gaat bo - ven al ons den - ken.

2. Zij vult met haar geheimenis
de harten en gedachten,
dat Christus zelf ons anker is
ook als wij storm verwachten.
3. De vrede die van God uitgaat
verlicht ook onze wegen.
Zij zoekt het huis dat openstaat
en vult het mijn zijn zegen.

6. Verheug je in de Heer, en geef
je goedgezind aan allen.
De vrede die van God uitgaat
deelt zich met welgevallen!

Wegzending en zegen

Muziek

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

De overstappers zijn: **Robbe Bongers, Daan Haalstra en Gerben Sluis**

Voorganger:	Ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers:	Gerda Kerkhof en Renze Sleeking
Organist:	Ies Nijman
Muziek:	the Rainbow Pop Musicians en Co, bestaande uit Jorrit Bongers, Rita Bongers, Lisa van Gastel, Maarten Hogendoorn, Elienne Mol, Daniel Rebel, Jessica Rebel, Michael de Jong en Heleen Weimar
Kinderdienst:	Fokko Bosker
Ontvangst:	Leden van sectie 1
Koffieschenken:	Lya Lamme en Corrie van Maanen
Collectes:	1. Thermometeractie 2 ^e van 3 2. Plaatselijke kerk 3. Pastorale arbeid

1^e collecte is tweede collecte van de Thermometeractie, bestemd voor de leprazending Ethiopië. Vorige week, vandaag en op 26 juni is en wordt er in alle Hilversumse wijkgemeenten weer een thermometer-actie gehouden, die bestemd is voor Ethiopië. Er is extreme droogte in dit land, drie regenseizoenen zijn mislukt. Ongeveer 5,7 miljoen mensen hebben voedselhulp nodig. Leprazending Ethiopië meldt dat leprapatiënten en mensen met een handicap vaak geen toegang krijgen tot noodhulp. Leprazending Ethiopië wil in actie komen voor medische zorg en noodhulppakketten, vooral voor deze kwetsbare mensen, die vaak achtergelaten worden. Terwijl juist zij de bescherming zo hard nodig hebben! Geef daarom aan de collecte of maak een gift over op NL23RABO0373711832 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inzake wijkdiaconie Grote Kerk Hilversum onder vermelding van 'Thermometeractie Ethiopië'.

2^e collecte is voor de Plaatselijke kerk. Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van 'Plaatselijke kerk'.

3^e collecte is bestemd voor pastorale arbeid en u kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 RABO 0373722478 o.v.v. Pastorale arbeid.

De collecten kunt u ook voldoen via [Regenboogcollectes](#).

Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.



REGENBOOGKERK HILVERSUM,
Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum
Telefoon 035 - 624 50 47
www.regenboogkerkhilversum.nl