

Afscheidslied voor pastor Christiaan Boers

Melodie lied 868 NLB: 'Lof zij de Heer..'

1. Christ'iaan, geweldig wat jij ons zo gul
hebt gegeven,
luisterend, zingend of biddend, het was om
het even.
Altijd verrast,
op iets verdiepends vergast,
raakten we met jou verweven.

2. Sprak tot ons hoofd en hart, bijbel wist
jij te vertalen,
over rechtvaardigheid, Liefde in al de
verhalen.
Veel ons gevraagd?
Waarom het toch niet gewaagd,
met vallen, opstaan en falen.

3. Vorm overdenking geef jij geheel een
eigen leven,
moment van stilte, de hoorn klinkt,
woorden echt beleven.
Een tussenzang?
Overdenking nooit te lang:
voeding geïnspireerd leven.

4. Kijk naar de vogels, blij in de lucht, zijn
zonder zorgen,
weest niet bezorgd, wat te eten of kleden,
voor morgen.
Lelies op 't veld,
in vrijheid dagen geteld,
klonk de fluit, die kon het borgen.

5. Tijdgeest en wat speelt wist jij altijd
goed aan te voelen,
Denk aan de crises, waar zal het dan toch
echt op stoelen.
Heilig, gewijd,
aarde, Gods schepping ontwijd,
't zet denken aan toekomst doelen.

6. Jaarthema's steeds verwerkt, dat vrede
echt op zal bloeien,
de Geest breekt open, gaven van Zijn Geest
zullen vloeien.
Ons hart vervuld,
ruimte komt er voor geduld,
er zal gerechtigheid groeien.

7. We deelden meer dan we zelf ook maar
konden beyroeden,
dachten met jou na over wat is kwaad of
het goede?
Moreel beraad,
theorie, concrete daad,
eeuwigheidswaarde behoeden.

8. En velen was jij nabij als warme, trouwe
pastor,
vanuit het hart, ander vol in het oog en met
scherp oor.
Zoeken naar zin,
levensverhaal van begin,
lichtte bij, hield spiegèl ons voor.

9. In Regenboogkerk deed jij veel zelfs met
weinig uren,
sprankelend met Heleen stond je voor
diverse vuren.
Elk creatief,
gemeente en muziek lief,
bezielen, troosten, besturen.

10. En ook het thuisfront was hier als
vanzelf fijn betrokken,
jouw mooie diensten en cantorij konden
haar lokken.
Lieve Reiný,
geeft als fan steeds energie,
lange liefde zal nooit stokken.

11. Christiaan, fijn dat jouw spirit en licht
hier kon schijnen,
weten heel goed dat jij niet uit de kring zal
verdwijnen.
Terwolde-stek,
steeds meer inspiratie-plek,
en geen parèl voor de zwijnen.

12. Met weemoed in ons hart willen wij jou
dank toezingen,
gunnen we jou genoeg ruimte voor veel
mooie dingen.
Vrijheid, geluk,
wens voor jou, mens uit-één-stuk:
je met geliefden omringen!

Regenboogkerk, januari 2023
Hilversum

Theaterman

*bij het afscheid van Christiaan Boers,
melodie: Stef Bos*

Wat is in onze Regenboog
de liturgische stijl en smaak?
Bewustwording van eigenheid,
daartoe heb je ons uitgedaagd.
We togen naar Terwolde,
waanden ons in 't paradijs,
smulden er van Reiny's lunch,
zongen 'Gloria, Kyrieleis'.

Refrein:

Veel dank, heel veel dank
voor hoe je met ons meedacht
over liturgie.
Veel dank, heel veel dank!
Je bent een theaterman,
een liturgie genie!
Christiaan, bedankt!

Elke preek eindigt met 'Amen'
en start aan het begin,
maar jij laste tussen kop en staart
vaak een pauze in.
Dan zong de cantorij,
maakte de duif een vrije val,
dan keken we naar een icoon
of klonk er hoorngeschal!

Refrein:

Veel dank, heel veel dank
voor wat je ons hebt voorgedaan
in de liturgie.
Veel dank, heel veel dank!
Je bent een theaterman,
een liturgie genie!
Christiaan, bedankt!

Vespers met gesprek erna
in de Voleindingstijd,
we oefenden in eindigheid
en deelden lief en leed.
En in de weken van Advent
de voormoeder-verhalen.
Ruth kwam er wat bekaaid vanaf,
maar Rachab en Maria liet je stralen!

Refrein:

Veel dank, heel veel dank
voor wat je hebt gedeeld
in de liturgie.
Veel dank, heel veel dank!
Je bent een theaterman,
Christiaan, bedankt!
Christiaan, bedankt!
Bedankt!

Commissie Eredienst, Regenboogkerk
29-1-2023

Afscheidslied, gemaakt en gezongen door Christiaan Boers

*melodie: Ik zou wel eens willen weten, Jules
de Korte*

Dit wil ik jullie nog zeggen, met woorden
en me-t muziek
De hemelboog wier naam je dragen mag
Is veelkleurig en wappert als een vlag
Zo heeft het zijn eigen dy-namiek,
spelend in de tijdsritmiek.

Dit wil ik jullie nog zeggen, wees zuinig op
elkaar
En spreek met inspiratie
Gestut door Gods acclamatie
Juist dán vindt de toon zijn reine snaar
Ja, wees zuinig op elkaar.

Dit wil ik jullie (tot slot) nog zeggen,
behoed ieders eigenheid
Die is een talent u gegeven
In alle geleding verweven
Die waarde kenmerkt uw identiteit
Poort naar Godes goede tijd.